

Woensdag 11 mei 2016 8.33 uur



En gisteren ?

O, ja gisterenmiddag ..



Ik liep daar bij de beroepsopleiding waar ze ook kippen en kleine groentekassen hebben. Richting voetgangersbrug over Matserlaan. Vroeg ik aan mevrouw met klein hondje of dat hondje wel over die brug durfde. Nooit gedaan. Ander hondje wel angst. Ze was 3 maal met stoomboot uit ZuidAfrika gekomen. Rond de evenaar waar het vaak stormt serveerden ze broodjes met rood vlees tegen zeeziekte. Goed voor het bloed vroeg ik ? Nee vanwege de hartigheid zei ze.

Donderdag 12 mei 2016 8.01 uur

Hee, Warbos vroeg aan de wandel ?



GaGa... kijk naar je eigen Warbos! Ik ga biebboeken afleveren bij je weet wel ...



Een Egyptische kat joh ..

Wat ben je toch een sociaal type. Wie is die mummy ?

Mmm..duffe titels nix over aardrijkskunde ?



Volgende keer breng ik een boek voor jou mee !

COOL !